

SMV weekend tur 2021

Weekendturen gik i år til Sønderjylland, nærmere bestemt til Kollund hvor vi blev indkvarteret på First Camp Frigård ved Flensborg fjord.

Vi samledes 19 køretøjer ved afkørsel 43 (Korsør) fredag den 3.sept. og skulle køre klokken 9 præcis. Anne havde arrangeret en tur over Fyn, hvor vi undgik at køre på motorvej og ikke skulle gennem Odense. Jeg tror, vi kom ud på veje, ingen af os havde kørt på før. Vi kørte i en bue syd om Odense og kom ud på Landevejen til Middelfart i nærheden af Blommenslyst. Så gik turen til P-pladsen ved Gals Klint ved den gamle Lillebæltsbro, hvor vi gjorde en kort pause. Det trængte vi også til.



Herefter kørte vi til vejen, hvor vi besøgte Læborg Autohandel. Vi startede med at spise vores medbragte frokost på P-pladsen og fik bagefter en rundvisning af Søren Sørensen, som mange vil genkende fra fjernsynet. Søren er meget imødekommende og giver gerne et godt tilbud på en handel. Vi blev trakteret med kaffe og sodavand inden vi drog vide sydpå mod Kollund.

Vel fremme fik vi udleveret nøgler til vores respektive hytter og fik hurtigt arrangeret os. Så gik turen mod grænsehandelen ved Kruså, hvor vi fik provianteret vore fornødenheder. Tilbage på campingpladsen var det ved at være tid til at tilberede aftensmaden. Som sædvanlig havde Susanne skaffet nogle formidable bøffer som Preben og Henrik tog sig godt af. Anne, Susanne og Mette fik arrangeret flødekartofler samt 3 forskellige slags salat. Klokken 19 var der serveret og bagefter var vi godt mætte og trætte af de mange indtryk og den lange køretur.



Lørdag var der arrangeret fælles morgenmad kl.08 med rundstykker, franskbrød, juice, kaffe, røræg med pølser, syltetøj og diverse pålæg. Klokken 9:30 kørte vi til Sønderborg Slot, hvor vi fik "frie hænder" til at gå rundt og opleve historiens sus. Det var spændende at se hvad der var foregået på egnen i gamle dage, og ikke mindst perioderne omkring 1864 og 1920.

Senere kørte vi til Dybbøl Mølle og fik set den indefra og udefra. Ligeledes kanonstillingerne på Dybbøl Banke. Nu var det blevet tid til eftermiddagskaffen som blev indtaget på "den gamle kro" i Gråsten. Her blev der disket op med det sønderjyske kagebord som vist bestod af 19 forskellige slags kager. Det var bare om at begrænse sig, da vi senere skulle tilbage til campingpladsen og have flæsketeg med rødkål, brune og hvide kartofler, leveret af Kværs Kro i dagens anledning. Tilbage var et besøg på Gråsten slot, hvor der var mulighed for at se noget af haven. Hjemme fra turen var der tid til en dukkert i poolen. Virkelig dejligt. Klokken 19 blev maden serveret og indtaget til glæde for alle. Bagefter var der kaffe.



Sådan et arrangement fungerer ikke af sig selv. Der ligger en hel del planlægning til grund for turen, og her havde deltagerne skillinget sammen til en lille opmærksomhed til dem der havde stået for turen. – Mette, Anne og Henrik, Preben og Susanne. Kjeld holdt en lille tale for dem og overrakte gaverne.



Søndag morgen var den morgenmad igen kl. 08, og efter rengøring af hytterne og pakke sammen tog vi afsked med Frigård camping kl. 10. Så gik turen til Christiansfeld, hvor der var mulighed for at handle lidt ind, og evt. få købt eller smagt de berømte honningkager fra Christiansfeld. Herefter kunne man gøre hvad man ville og køre hjemad som man havde lyst.

Tusind tak til arrangørerne for en dejlig weekend, og endelig skal der lyde en tak til alle deltagerne for måden der er blevet kørt på under turen. Vi mistede ikke nogen på turen og alle passede på at køretøjet bagved ikke blev væk. FLOT-FLOT FLOT. Det viser bare at det godt kan lade sig gøre.

Tina og Stig