

Tur til Bornholm.



Torsdag aften den 3 september 2020, kørte vi fra Højby i Odsherred i en Ford Zodiac fra 1965, da vi skulle til Køge og med færgen til Bornholm kl. 00.30. fredag 4 september. Endelig fast grund under fødderne.

Der deltog 20 biler med 41 personer. I Rønne bor ca. en tredjedel af Bornholms indbyggere. I middelalderen hed byen Rodne, det betyder rådden, for der lugtede ikke særligt godt i det sumpede og tangfyldte område.

Vi skulle ellers ud til Bornholms Lufthavn, men det blev ikke til noget pga. corona, vi kørte derfor til Rytterknægten i stedet for.



Da vi kørte fra Rytterknægten skulle vi hen og spise morgenmad på Fru Petersens Cafe, god morgenmad og endelig nogle kopper husmorspeed (kaffe).



Da vi kørte fra cafeen, kørte vi ud til Tegll Kås og holdt en lille pause pga. tekniske udfordringer på 2 biler.



Det var ud til vandet, som viste tænder, derefter kørte vi til Hammershus borgruin. Vi kørte af nogle små veje med udsigt ud over vandet, og vejret blev bedre, solen skinnede, men der var også nogle enkelte ølskyer. Så kom vi til Hammershus borgruin, der er blevet bygget meget op på ruinen, siden vi var her første gang i 2013. Det er et spændende bygningsværk.



Så skulle vi afsted igen mod Bornholms Tekniske samling, hvor vi skulle have en bid mad og se samlingen, det var spændende, bagefter fik vi kaffe, te og kage.



Da vi kom til Hasle Camping, fik vi udleveret nøgle til vores hytte, som vi delte med et ældre ægtepar, det var hyggeligt, men vi var "lidt"

trætte, så vi fik en lille lur
fredag eftermiddag.



Så var det tid til aftensmad,
Det var kartoffelsalat,
blandet frisk salat med
fetatern og bøffer af ko, der
var grillet, god aftensmad,
Arne og jeg sluttede aftenen
af med 2 "sovepiller" (irsk
kaffe), vi sov godt.



Så skulle vi til vingården
Lille Gadegård, hvor vi fik en
rundvisning, det er godt nok
et stort arbejde at have en
vingård. Så var det endelig
frokosttid, og vi blev trakteret
med 3 slags hjemmerøget
spegepølse, flæsksteg i
skiver, oksesteg i skiver,
lækre flutes og 2 slags
pesto.



Lørdag 5 september.
Lørdag morgen mødtes vi til
dejlig morgenmad kl.8, Kl.
9.30 skulle vi mødes på
p.pladsen ved
campingpladsen.

Vi skulle se Bornholms
Automobilmuseum,
spændende. Der var mange
forskellige ting, at se på.





Så er vi på vej til Boderne; hvor vi kan få brugt nogle penge, fik købt nogle fine ting i glas til de rigtige penge.



Derefter gik turen til Nylars Rundkirke, og der blev flaget hele vejen op til kirken for os. Nogle facts om kirken: Det første, der blev bygget af kirken, kan dateres til år 1165 som tilflugtssted mod de Gotlandske og Vendiske sørøvere, og kirken er indviet til Sct. Nicolaus af Myra, de søfarendes skytshelgen. I våbenhuset står 2 runesten, og den ældste er fra ca. år 1050.

Så tilbage til campingplads, vi var også ved at være sultne, lækker flæskesteg Provence, frisk salat og flødekartofler, dessert isvaffel, som krofatter stod for. Arne og jeg sluttede aftenen af med de 2 sovepiller hver. Søndag 6 september. Mødtes med de andre deltagere til morgenmad kl.8, fik lagt en god bund.



Vi kørte fra campingplads kl.9.50 mod Gudhjem, da der var nogle, der skulle have fyldt brændstof på bilen, på vej mod Gudhjem kørte vi over en å, som hed Bobbe Å, de har nogle sjove navne på Bornholm, f.eks. Sorthat Muleby.



Vi havde en pause i Gudhjem, der er en bornholmsk maler ved navn Oluf Høst, der var bosiddende i Gudhjem i en villa ved navn Norresån. Der er en folketro om de underjordiske, et hemmeligt troldefolk, der siges at være øens og naturens beskyttere.

de andre retter så også lækre ud.

Fakta om Svaneke: der er ca. 1000 indbyggere, det er Danmarks mindste købstad, og i 2013 blev byen udnævnt til Danmarks smukkeste købstad. Så er vi på vej mod Rønne, da vi skal med færgen mod Køge kl.17.



Så er vi på vej mod Svaneke, i Svaneke har de noget meget folkeligt som hønseskidningslotteri hele sommeren, og byen er også vært ved et Velo Solex rally. Svaneke har et vartegn, som hedder det trebenede tårn, tegnet af Jørn Utzon. Vi skulle spise frokost på B`s fiskeværksted, stjerneskuddet var godt, og

Det har været en utrolig god tur med hyggelige mennesker. **STOR ROS OG TAK TIL** de personer der har tilrettelagt turen, og hjulpet til med maden.

Arne Og Anne Lise (135)